

Op 26 mei verschijnt bij Kaft Media

De illegaal

Mounir Tallou



Auteur: Mounir Tallou
Uitgeverij: Kaft Media
Aantal pagina's: 110
Uitvoering: Paperback
ISBN: 9789491061493
Prijs: € 14,95

Hoe is het om als illegaal in Nederland te leven? Mounir Tallou geeft in zijn boek 'De illegaal' antwoord op die vraag. Hij vertelt zijn eigen verhaal. Een verhaal over teleurstellingen en tegenslagen, maar vooral over de zoektocht naar een beter leven, naar een beetje geluk.

Tallou beschrijft hoe hij als jonge student in Marokko woont. In eerste instantie lijkt zijn toekomst veelbelovend, maar uiteindelijk moet hij de moeilijke beslissing nemen zijn geluk te zoeken in een ander land. Dit gaat echter niet zoals hij dat in eerste instantie had gedacht. Hij komt in Nederland in de illegaliteit terecht en moet daar zien te overleven. Het geluk lijkt verder weg te zijn dan ooit.

Door hard te werken en te blijven zoeken naar mogelijkheden weet hij zich staande te houden in een maatschappij die hem niet echt op lijkt te willen nemen. Toch zit het geluk soms in de kleine dingen.

'De Illegaal' laat zien dat men, ondanks moeilijke omstandigheden, met veel wilskracht en doorzettingsvermogen een heel eind kan komen, als je de mogelijkheden en kansen die er zijn, hoe klein en onzichtbaar ook, maar weet te benutten.

Over de auteur:

Mounir Tallou woont inmiddels al 16 jaar in Nederland. Hij heeft samen met zijn gezin een mooi leven opgebouwd. 'De illegaal' is zijn eerste boek.

Noot voor de redactie; niet voor publicatie:

Voor meer informatie, het aanvragen van een recensie-exemplaar of het opvragen van digitaal beeldmateriaal kunt u contact opnemen met onze afdeling Marketing, marketing@kaftmedia.nl of 020-7371010.

Wij ontvangen graag een bewijsexemplaar bij het plaatsen van een bespreking van deze titel.