

4 juli dag van het Jordaanoproer 1934

4 juli 2006

*"Voor onze toekomst moeten we vechten,
jong en oud"*

openluchtbijeenkomst Noordermarkt

dinsdag 4 juli 2006
tijd: 19.15 uur

bij het standbeeld
'Eenheid de sterkste keten'

Noordermarkt
(hoek Boomstraat)
Amsterdam-centrum

Op het programma:

- *verhaal over het oproer, over de jongeren uit die tijd*
- *over de eigen situatie van jongeren in 2006*
- *optreden buurtzanger*
- *eigentijdse rap*
- *wat kunnen jongeren met een politiek cultureel centrum in Amsterdam*
- *over het alternatief voor een maatschappij van uitbuiting en onderdrukking*

De dertiger jaren uit de vorige eeuw, dat is toch wel erg lang geleden. Wat heb je daar als jongere in 2006 nog mee te maken.

Als je de situatie van jongeren in de huidige tijd nagaat, zie je dat je rechten als jongere worden ingeperkt. Als je al werk kan vinden kom je terecht in flexibele onderbetaalde baantjes, als goedkope en rechteloze inhuurkracht. Vind je het gek dat de helft van de werkende jongeren schulden heeft. En als je nog op school zit en stage loopt krijg je helemaal niet betaald, je moet ofwel bijverdienen of rijke ouders hebben. Als je op het pleintje in de buurt met vrienden of vriendinnen bij elkaar komt, ben je al een hangjongere en een halve crimineel.

Ben je als jongere een probleem voor de maatschappij?

Als je alle verhalen over vergrijzing zou moeten geloven ben je als oudere ook al een probleem, dat schiet dus niet op. Moeten ouderen langer doorwerken, terwijl zoveel jongeren werkloos zijn? Terwijl grote bedrijven en banken wel gigantische miljarden winsten maken.

Voor jongeren van nu is het ook belangrijk om iets te weten over de strijd van de oudere generaties voor sociale verbeteringen en tegen uitbuiting en onderdrukking. Hoe tegenover alle 'verdeel en heers' methodes de solidariteit van werkende mensen, met of zonder baan, oud en jong, man en vrouw, georganiseerd kan worden. Daar willen we van leren, want wij stellen daartegenover: "Eendracht maakt macht".

Op 4 juli hoor je de verhalen over het Jordaanoproer van de kinderen en jongeren van toen, die nu bejaarden, opa's en oma's zijn. Hoe er in 1934 gevochten is, omdat de toenmalige regering de uitkering voor werklozen met 10% verlaagde en dat was de druppel die de emmer deed overlopen. Niet alleen het geld, wat al te weinig was om je kinderen fatsoenlijk te eten te geven, maar ook alle vernederingen waar je als werkloze mee te maken kreeg.

Midden in de armoe en ellende kwam de omslag: Jordaners in verzet.

Woede over de uitzichtloosheid en mensonterende toestanden. De vrouwen en jongeren van toen hadden een belangrijk aandeel in het protest en het verzet tegen het politiegeweld. Niet alleen in de Jordaan ook in andere buurten in Amsterdam en andere steden kwamen de mensen in opstand. En de saamhorigheid bloeide op, de deuren werden opengelaten voor degenen die wegluchtten voor de politie te paard. De jonge jongens van de voetbalteams van de Spartaan en DWS (een populaire voetbalclub uit de Spaarndammerbuurt) stonden op de barricaden, jong en oud bedachten allerlei manieren om de politie tegen te houden.

Ongeacht de verschillen in geloof of politieke richting vonden mensen elkaar in de strijd tegen de steunverlaging toen. In de Houthavens en op verschillende bouwwerken waren er een week lang solidariteitsstakingen. Gemeentepolitie en marechaussee werden ingezet om het verzet 'tot iedere prijs' te breken. De straten werden letterlijk leeggeschoten, zelfs een man van 82 jaar werd op tweehoog zittend bij het raam doodgeschoten.

Vechten voor je brood en tegen de vernederingen, werd beantwoord met staatsgeweld.

2006 en verder

In 2006 leef je in andere omstandigheden, maar met een regering die alleen sociale afbraak biedt voor de meerderheid en een minderheid die zich schaamteloos verrijkt.

Wat heb je dan aan een maatschappij die geen toekomst biedt voor gewone mensen, jong of oud.

Wat kan je doen als je het niet eens bent met deze gang van zaken, want behalve werk en werkloosheid en discriminatie, is er in de wereld zoveel om je kwaad over te maken. Oorlog, honger en ellende, verwoesting van het milieu.

Als je daarover nadenkt en vindt dat dit toch niet almaar zo door kan gaan en je je afvraagt hoe de maatschappij anders ingericht kan

worden, kun je in ieder geval terecht bij politiek cultureel centrum de "Rode Morgen".

Om verder te praten, om samen met anderen te leren hoe je je kan organiseren om te werken aan een andere toekomst, om te vechten voor een rechtvaardige maatschappij, het echte socialisme.

De Rode Morgen staat voor een toekomstperspectief en solidariteit tussen de generaties, voor een maatschappij waar de mens en niet de winst centraal staat, voor het echte socialisme.

politiek cultureel actiecentrum "Rode Morgen"

**Hembrugstraat 148
1013 XC Amsterdam**

openingstijden:

dinsdag, woensdag, vrijdag : 10.30 – 12.30 uur

donderdag : 19.00 – 21.00 uur

telefoon: 020 6206037

www.rodemorgen.nl

komende zondag 2 juli,

inloop vanaf 12.00 uur

"voor onze rechten moeten we vechten"

omdat werkenden een loon willen om van te leven...

omdat ouderen een menswaardige behandeling willen...

omdat jongeren een toekomst willen...