

# IN DE STAD

**In het Louis Hartlooper Complex, hartje Utrecht, vindt de hele namiddag en een programma plaats.**

## **Vanaf 13:00 uur: informatiemarkt**

Het kabinet van het Louis Hartlooper Complex is vanaf 13:00 uur geopend voor een infomarkt. Verschillende organisaties zijn aanwezig om al je vragen over voedsel-productie en consumptie te beantwoorden. Zo zal onder andere "Lekker Utrechts" uit de doeken doen hoe zij de Utrechtse producten wil laten eten .....

## **14.00 uur: Film** Our Daily Bread

Nikolaus Geyrhalter gebruikt geen muziek, geen titels, geen voice-over, geen titels; hij registreert alleen maar. Met een feilloos oog legt de Oostenrijker de efficiëntie vast. De fraaie, symmetrische shots van het productieproces worden doorsneden met beelden van pauserende arbeiders. Our Daily Bread is pure poëzie.

*Kaartjes voor de film bij de kassa van het Louis Hartlooper Complex.*

## **16.00 uur: Debat** Mondiale landbouw en de Nederlandse consument

Voedselschandalen, dierziekten, genetische manipulatie en chemische technieken in voedselverwerking bedreigen onze voedselveiligheid. Consumenten en producenten, zowel hier als in het Zuiden, staan steeds verder van elkaar af. Meer en meer zijn we afhankelijk van enkele multinationals en internationale handelaren, die ons voedselpatroon bepalen. De boer wordt door de almaar dalende voedselprijzen op de wereldmarkt gedwongen steeds industriëler te produceren.

Maar wij, als burgers en consumenten, hebben veel macht. Ogenschijnlijk kleine keuzes in bijvoorbeeld de supermarkt hebben grote gevolgen voor de wereld waarin we leven. 'Verantwoordelijke' keuzes maken hoeft helemaal niet zwaar te zijn, en goed en duurzaam eten hoeft niet zo ingewikkeld te zijn als meestal gedacht wordt. Waarom doen we dat dan zo weinig? Weten we gewoon niet genoeg? Zijn we te lui?

Bieden de reguliere supermarkten ons te weinig keus; dan zijn er alternatieven genoeg. Waarom doen we daar onze inkopen niet? Beïnvloeden de multinationals onze keuzes in de supermarkt zo doordringend? Of kunnen boeren geen eerlijke boterham verdienen als ze de wereldmarkt laten voor wat die is, en produceren zij gewoon wat wij wensen? Maar wij willen toch eigenlijk geen smakeloos en vaak ongezond eten? Waar ligt de sleutel tot verandering?

Onder leiding van *Martine Kruiders* discussiëren *Rens van de Bulck*, eigenaar Rio de Bio, *Michiel Korthals*, hoogleraar toegepaste filosofie WUR, *Yaël de Liver*, sociaal psychologe UU en andere betrokkenen als een culinair journalist, een vertegenwoordiger van de supermarkten. Ook u wordt uitgenodigd mee te praten!

## **17:00 uur – 18:00 uur: Proeverij**

In dit kabinet vindt tussen 17.00 en 18.00 uur ook een proeverij plaats. Niels Quartel, een professionele kok, presenteert daar seizoensgebonden en in de streek geproduceerde producten. Laat je verbazen door de smaak van de regio en het gemak waarmee je die kan klaarmaken!

## **18.00 uur. Film:** We Feed the World

Deze film van Erwin Wagenhofer is een ingetogen pleidooi voor de herwaardering van kleinschalige, visserij- en boerencultuur. Aan de hand van beelden van landbouw in Europa en Brazilië wordt uitgelegd hoe moeilijk het is om als boer te overleven, hoe onze (over)consumptie nadelige effecten heeft in ontwikkelingslanden en hoe de voedselproductie gedomineerd wordt door multinationals.

*Kaartjes voor de film bij de kassa van het LouisHartlooperComplex.*

Met dank aan *Dag van de Aarde*. Mogelijk gemaakt door *NCDO*.

