

Woensdag 5 sep: Solidair lichaamsmateriaal

Plejadon, Herenstraat 35, 20 uur

Werkplaats Biopolitiek avond organiseert een avond over *biomateriaal* (w.o. bloed/plasma, organen, eicellen, genen). We willen het hebben over de spanningen tussen enerzijds de leveranciers / 'donoren' en anderzijds de verwerkende industrie / ontvangers. Moderne bio-geneeskunde heeft steeds meer biomateriaal als grondstof nodig. Grondstoffen waarvan met biotechnologische processen dure producten worden gemaakt. Grondstoffen ook die veelal gratis worden geleverd, waarbij een beroep wordt gedaan op de solidariteit. Kan solidariteit, een pijler onder het anarchisme, zo vorm gegeven worden? Is gebruik maken van biomateriaal een volledig autonome keuze? We zullen het zeker ook hebben over tegen-strategieën. Joost Hardeman van Werkgroep Bloed-&Plasmadonoren vertelt over hun strijd met Sanquin, de bloedbank. De top verdient 800.000 euro, de Werkgroep vreest dat Sanquin zo bloeddonoren verspeelt en wil transparantie en zeggenschap over wat er met bloed gebeurt.

Is betaling eisen voor het leveren van de grondstof biomateriaal een goede strategie?

Kunnen biomateriaal-leveranciers zich organiseren om politieke invloed op de technologische ontwikkeling en gezondheidszorg krijgen?

Aanbevolen leesstof:

- Weefselplantages: konfrontatie.nl/nl/artikelresultaat.php?konfrontvar=1465

- Solidariteit met biobankiers: www.biopolitiek.nl/pivot/entry.php?id=392#body

- Boze bloeddonoren weigeren bloed: Nova 10 juli 2007, novatv.nl/index.cfm?ln=nl&fuseaction=videoaudio.details&reportage_id=5305



Donderdag 6 sep: Bruto Internationaal Geluk: hoe bevorderen we het?

Plejadon, Herenstraat 35, 20 uur

door Menno Sijtsma

De laatste jaren wordt er relatief veel onderzoek gedaan naar wereldwijde oorzaken van gelukkig zijn. Psychologische, economische en (andere) maatschappelijke factoren worden in kaart gebracht, en hier en daar worden suggesties gedaan. Tijdens de lezing zal een overzicht van dit 'geluksonderzoek' worden gegeven. Enkele anarchistische maatschappelijke en persoonlijke voorstellen zullen vanachter stoelen en banken op de powerpoint belanden en hopelijk dienen ter inspiratie.

Menno Sijtsma studeerde politieke filosofie en probeert enige tijd om mensen op bepaalde ideeën te brengen door middel van het houden van lezingen.

Misschien wordt deze lezing in het Engels gegeven, afhankelijk van het publiek.



Vrijdag 7 sep: Organiseer je zelf en vecht! De Vrije Bond

Vreemde Streken; le Kloostersteeg 3, 20.15

De Vrije Bond (vrijebond@buitendeorde.nl) is een verzameling van groepen en mensen die zich inzetten voor zelfbeheer en syndicalisme. Ze streven naar een maatschappij waarin mensen zelf kunnen bepalen wat er met hun tijd, ruimte en leven gebeurt, rekening houdend met anderen. Een samenleving waar de macht is gesocialiseerd, zonder onderdrukking van mensen en zonder uitbuiting van dieren of uitputting van het milieu. Een anarchistische samenleving waarin op basis van gelijkheid en solidariteit met elkaar wordt omgegaan.

Een specifieke vorm van zelfbeheer is syndicalisme. Syndicalisme is erop gericht dat de arbeiders zelf bepalen wat er in hun werkplekken gebeurt. Zelfbestuur dus. Arbeid wordt gezien als alle activiteiten die mensen moeten doen om aan hun behoeften te voldoen; denk aan voedsel, onderdak, etc. Van oudsher zijn die behoeften gemonetariseerd en arbeiders moeten hun kwaliteiten verkopen om aan hun behoeften te voldoen.

Beslissingen binnen de Vrije Bond worden genomen op basis van consensus. De Vrije Bond dient als platform om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, theorie te ontwikkelen en om samen activiteiten op te zetten of te ondersteunen. Vier keer per jaar verschijnt het blad Buiten de Orde (www.buitendeorde.nl) met informatie, interviews en discussies over onder andere zelfbeheer, anarchisme, milieuacties, verzet en onafhankelijke cultuur. Ook bestaat er de solidariteitskas. Via deze kas ondersteunen de leden acties en activiteiten gericht op zelfbeheer in de ruimste zin van het woord.

Binnen de Vrije Bond zijn drie werkgroepen gefedereerd. Alle drie zullen ze zich op vrijdagavond presenteren:

* Anarchistische Groep Amsterdam (agamsterdam.wordpress.com) is een van de meest actieve en stabiele groepen van de anarchistische beweging in de lage landen geworden. Onder hun basis activiteiten bevinden zich de anarchistische bibliotheek, het uitgeven van het blad "Direct Actie" en de maandelijkse infoavonden. De compañeros/as uit Amsterdam zullen ons daar en over andere activiteiten van de AGA vertellen.