



Festivalkrant



met uitgebreid programma en achtergronden



anarchisme Festival 2007



1 t/m 8 september in Wageningen

Workshops

Lezingen

Discussies

Films

Feest

Bands:

The Suicidal Birds
Sack-'o-Woes
en meer...!



afestival@infocentrumwageningen.nl

www.anarchismefestival.nl

Inhoudsopgave

pag 2: Inleiding Anarchisme
pag 2: Blijven slapen
pag 2: Kort programma
pag 3 t/m pag 7: Programma 8 daags festival
pag 8: Kaart Wageningen, met locaties van activiteiten en deelnemende groepen
pag 8: Openbaar vervoer en wegenkaart
pag 8: subsidiegevers: bedankt!

Geld voor het festival
is welkom!

Stort gul op:

girorek 3464211 van
Autonoom Politiek

Infocentrum Wageningen
ovv anarchismefestival

Het AnarchisMEfestival wordt georganiseerd door
Autonoom Politiek Infocentrum Wageningen,
samen met Vrije Bond Wageningen en De Ekster en De Olifant



Anarchisme Festival Wageningen, 1 t/m 8 september

VAN 1 T/M 8 SEPTEMBER is het derde Anarchisme en Verzetfestival in Wageningen, het vierde als je een filmfestival met dezelfde titel eind jaren 80 meerekent. Vorige waren in 2004 en 2006.

8 dagen lang zullen op verschillende locaties in Wageningen activiteiten plaats vinden met als verbindend thema 'anarchisme'. Het begint op zaterdag 1 september met het artikel 140 voetbaltoernooi, gevolgd door eten en disco in de Overkant. En het wordt afgesloten op zaterdag 8 september met een anarchistische boekenmarkt, de presentatie van de website Wageningen In Verzet, een workshop van Anarchist Black Cross Amsterdam over anarchistische gevangenen en 's avonds een benefiet voor ABC Amsterdam met oa de bands Sack-o'-Woes en Suicidal Birds en disco na. Dit alles in de Wilde Wereld. Het programma bestaat verder o.a. uit films, video's en discussieavonden.

Wat is anarchisme?

ANARCHISME, AFGELEID van het Griekse woord 'anarkhia' betekend 'waar niet geheerst wordt' of 'zonder leiding'. Wanneer het tegenwoordig (bijv. in de pers) over anarchie gaat, gaat het meestal niet over anarchisme. Men doelt op rotzooi, chaos, ellende, gewelddadigheden, maar anarchisme gaat over 'niet heersen'. 'Waar niet geheerst wordt' is een van de betekenissen van het Griekse woord 'anarkhia', de andere betekenis is 'zonder leiding'. Dat laatste is waar het dan vaak over gaat en blijkbaar denkt men dat het ontbreken van leiding altijd tot rotzooi leidt. Zouden zij zelf meteen rottigheid gaan uithalen als ze ineens niemand boven zich hebben? Een enkeling doet dat misschien, maar veel mensen vinden het gewoon niet zo leuk om met grove middelen anderen naar hun pijpen te laten dansen.

Anarchisme trekt die lijn alleen maar door. Anarchisten zien heus wel dat er mensen zijn die zich heel vervelend gedragen – dat de mens van nature goed is kan je dan ook niet zeggen. Maar ze zien ook dat mensen vaak samen werken, en dat ze dus evenmin van nature slecht zijn. Wat kranten met anarchie aanduiden is een situatie waarin heel erg geheerst wordt, met de knoet, met dreigen, met grof geweld, maar wat anarchisten met anarchie aanduiden is het tegenovergestelde daarvan: de situatie waarin juist helemaal niet geheerst wordt, waar

voortdurend geprobeerd wordt alles in de samenleving via samenwerking voor elkaar te krijgen.

Bij voldoende samenwerking zou anarchie zelfs op wereldschaal tot de mogelijkheden behoren. Naïef? Theoretische mogelijkheden zijn misschien altijd wel naïef. Maar als je denkt dat alles via samenwerking te doen is dan bedenk je meer soorten samenwerking dan als je het moede hoofd bij de eerste tegenslag al in de schoot hebt gelegd.

Een wereldwijde anarchie mag dan een utopie zijn (of lijken) maar hier en nu leidt het denken over zo'n utopie ook al tot interessante gedachten en gedragingen.

Anarchisme gaat over vrijwillig samenwerken en dus over vrijheid. Er is nog een isme dat over vrijheid gaat, liberalisme, maar liberalen moffelen er ook altijd de vrijheid om anderen uit te buiten tussen. Die heerlijke vrije markt waar je vrijuit kan gaan heersen over anderen. Omdat op de markt het heersen via de portemonnee gebeurt, lijkt het minder erg dan heersen met knoet of geweer – maar heersen blijft het.

(Met dank aan www.anarchisme.nl)

Blijven slapen?

We hebben een veldje waar gekampeerd kan worden. Er is een douche en wc bij. Informatie bij Feyko 0647531144. Ook is er een officiële camping (zie kaartje achterop) en kunnen er mensen logeren in huizen. Vraag even aan de festivalgroep als je dat wilt.

Kort programma:

za 1 sept: art 140 voetbaltoernooi, de Bongerd, Bornsesteeg 2, tijd nog onbekend
daarna eten en swingen in de Overkant, Bevrijdingsstr 38, vanaf 19 uur

ma 3 sep: 'TAZ' en Beautiful Frenzy over The Ex bij Movie W, Lawickse Allee 13, 20 uur

ook diezelfde avond: voorstelling en discussie over 'Vrije Coöperatie', Politiek Infocentrum, Burgtstraat 3, 20 uur

di 4 t/m 8 sep: Bamako van Sissako, Movie-W, Lawickse Allee 13, 20.30

di 4 sep: 'Anders leven, anders zijn', een avond over Longo Mai en ASEED, Wolfswaards, 20 uur, 19.30 busstation

wo 5 sep: 'Solidair lichaamsmateriaal', een avond met Werkplaats Biopolitiek, Plejaden, Herenstr 35, 20 uur,

do 6 sep: 'Bruto Internationaal Geluk: hoe bevorderen we het?', lezing door Menno Sijtsma, Plejaden, Herenstr 35, 20 uur,

vr 7 sep: 'Organiseer je', een avond van en met de Vrije Bond, 20.15 Vreemde Streken

za 8 sep: Slotdag, met Anarchistische Boekenmarkt, presentatie website Wageningen In Verzet, workshop Anarchist Black Cross Amsterdam, eten door Food Not Bombs, benefiet met de bands Ugly Primates From Hell, Sack-o'-Woes, Suicidal Birds en dj's Robin en Natalia, de Wilde Wereld, Burgstr 1, vanaf 12 uur

PROGRAMMA: WAT, WAAR EN HOE LAAT

Zaterdag 1 sept: 10 jaar Artikel 140 voetbaltoernooi,

De Bongerd, Bornsesteeg 2, tijd nog onbekend

Dit jaar wordt het art. 140 voetbaltoernooi op de eerste dag van het Anarchisfefestival in Wageningen gespeeld. Ontstaan in 1997, om geld in te zamelen voor een anti-racistische groep in Utrecht, en als reactie op de massale arrestaties in Amsterdam tijdens de EU-rottop eerder dat jaar. Honderden demonstranten en passanten werden opgepakt op grond van art. 140, lidmaatschap van een criminele vereniging.



Hiermee probeerde justitie dit wetsartikel op wel heel vreemde wijze toe te passen en had ondertussen vele in hun ogen reischoppers en andere radikalen 'van de straat'. Veel mensen hebben hierdoor op nare wijze enige tijd onterecht vastgezet.

De jaarlijkse voetbalwedstrijd voor krakersters, actievoerders en andere alternatievelingen vindt op wisselende plekken in het land plaats, waar vriendschappelijk en niet-commercieel voor de beker (of niet) wordt gevoetbald. Nog altijd worden de inschrijfgelden van de teams aan goede doelen besteed. Vorig jaar in Schipluiden deden maar liefst 15 teams mee, en werd de finale gewonnen door kollektief kafe de Overkant te W. Vandaar dat wij deze, voor velen van ons, uitputtingsslag mogen organiseren, ook is onze superspits al overgelopen naar de lokale concurrent. Dus nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Om het af te maken is er na het toernooi, dat op sportcomplex de Bongerd gespeeld wordt, eten en feest in de kroeg.

Doe mee: schrijf je in als team of kom met een elftal meespelen. Stuur een mail naar artikel140@yahoo.com. Zie je op zaterdag 1 september. Meer informatie volgt!

Eten en Swingen in kollektief cafe De Overkant

Bevrijdingsstraat 38, vanaf 19 uur

Na afloop van het art 140 voetbaltoernooi is er eten en swingen in De Overkant. De Overkant is een café in hartje Wageningen. Het functioneert al sinds de opening in 1986 als zogeheten 'collectief café'. Dat betekent ondermeer dat het café wordt gerund door een groep mensen waarvan niemand in het bijzonder 'de baas' is: het beleid wordt door alle betrokkenen gezamenlijk en waar mogelijk zonder te stemmen bepaald. De Overkant wordt beheerd door stichting De Zelfkant, die de nodige vergunningen bezit om een café te runnen. Sinds een tijdje kookt eethuis Zeezicht, het al ruim 25 jaar bestaande biologisch vegetarische eethuis van Wageningen, elke vrijdag in De Overkant. Als de keuken klaar is in De Overkant worden dat meer avonden. Meer info: www.overkant.info
Na het eten zal dj Judith swingende en revolutionaire muziek draaien.



maandag 3 sep: Vrije Coöperatie: voorstelling en discussie

Politiek Infocentrum, Burgstr 3, 20 uur

And I got a feeling that I belonged, I got a feeling that I could be someone, be someone. uit *Fast Car*, Tracy Chapman

Vrije Coöperatie is het antwoord op de vraag hoe sociale gelijkheid en politieke vrijheid verenigbaar zijn. In een Vrije Coöperatie kan over **alles** onderhandeld worden; **iedereen** mag onderhandelen; en iedereen **kan** onderhandelen.

Vrije Coöperatie gaat over het idee dat.....
.. niemand aan iemand kan voorschrijven, welke waardevoor-
stellingen men moet hebben en hoe men gelukkig wordt;
...het individu beschermd moet worden voor ingrepen vanuit
de overheid en voor maatschappelijke dwang;
...de mensen vrij zijn elk maatschappelijke stelsel te kiezen,
zonder beperkingen;
...de mensen vrij zijn hun verhoudingen onder elkaar helemaal
zelf te regelen, met behulp van overeenkomsten, die altijd ter
discussie gesteld kunnen worden;
...vrijheid de vrijheid is zelf sociale coöperaties te kiezen en
deze ongedwongen vorm te geven;
...de historische verdeling van eigendom geen hoger recht
toekomt en dat de verdeling meestal door diefstal op basis van

regels tot stand kwam;
...deze nooit op een bepaald
tijdstip of in een bepaald
maatschap-pelijke stelsel
opgegeven mag worden, omdat het
stelsel nu zogenaamd goed is en de
rechten en regels nu het goede doel
dienen;
...individu en maatschappij geen op zichzelf staande eenheden
zijn.
...de maatschappij niets anders is dan de maatschappelijke
praktijk van het maatschappelijke individu.
...bevrijding niet betekent modellen te bedenken, maar de
maatschappelijke praktijk te veranderen.



De theorie van de VC legt alleen uit wat de voorwaarden voor
vrijheid en gelijkheid zijn. Zij verdedigt het **recht** van iedereen,
voor **zijn/haar** vrijheid en gelijkheid op te komen en zich tegen
dwangmatige coöperaties te weren, in noodgevallen met geweld.

Maandag 3 sep: Films Tijdelijke Autonome Zone en Beautiful Frenzy

Movie-W, Lawickse Allee 13, 20 uur

Vanavond bij Movie-W twee bijzondere documentaires.

TAZ: Op een vrijplaats ergens in Friesland, de camping Tot Vrijheidsbezinning in Appelscha, komen oude en jonge mensen elk jaar met pinksteren bij elkaar. Ze lijken geen raakvlakken te hebben totdat anarchistische idealen worden uitgesproken en overgedragen: Een beweging die zichzelf vernieuwt. Christina Hallström maakte er een film over. De film kwam begin dit jaar uit en duurt 14 minuten.

Beautiful Frenzy over The Ex: een documentaire over de Nederlandse band The Ex, gefilmd over een periode van 2 jaar met unieke beelden. Op locatie gefilmd tijdens optredens, met interviews met bandleden geeft Beautiful Frenzy een springlevend beeld van deze bijzondere Nederlands band. Een film uit 2004 van Christina Hallström & Mandra Wabäck.

We hopen dat Christina Hallström, de filmmaakster van TAZ en één van de filmmaaksters van Beautiful Frenzy, aanwezig zal zijn om haar werk toe te lichten.

Di 4 t/m 8 sep:

Bamako

Movie-W, Lawickse Allee 13,
20.30 uur

In de achtertuin van Melé en Chaka vindt een betoging plaats tegen het beleid van de wereldbank en het IMF. Ze worden verantwoordelijk gesteld voor de slechte situatie. Chaka lijkt echter niet geïnteresseerd in de beklagingen.

Meer info: www.movie-w.nl

Dinsdag 4 sep: Longo Mai en GMO vrije gebieden

Wolfswaard, Raan de Rijn 12, 20 uur



Longo Mai is een keten van politieke en zelfvoorzienende coöperaties, waarvan de eerste ontstond in de nasleep van de studentenprotesten, rond 1973. Toen trokken zo'n dertig jongeren en studenten vanuit Zwitserland en Oostenrijk weg uit de stad, om in heuvels van de Haute Provence (Fr) een toekomst op te bouwen volgens hun eigen idealen. Steen voor steen bouwden zij de eerste coöperatie, met de naam Longo Mai, provençaals voor 'dat het lang moge duren'.

Productie en verkoop in eigen hand

Anno 2006 zijn er coöperaties in Frankrijk (5), Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland en Oekraïne, een vluchtelingencoöperatie in Costa Rica en een kantoor in Basel (Zw). Er zijn veeteelt-coöperaties (schapen, runderen, varkens, pluimvee); biologische tuinbouwbedrijven, kruidenkekerijen, olijven- en druivenboomgaarden en meubelmakerijen. Met bijbehorende productverwerking en -verkoop (wolspinnerij, weverij, conservenbedrijf, etc.). Longo Mai zet zijn productie af via een eigen netwerk.

Internationale solidariteit

Er is altijd grote affiniteit gebleven met 'maatschappelijke verschoppelingen' en met de slachtoffers van het vrije marktsysteem. De coöperaties fungeren als smeltkroes van allerlei culturen en talen. Longo Mai runt in Forcalquier (Fr) een eigen, niet-commercieel lokaal radiostation ('Zinzine'), is actief in het Europese boerenprotest, nam in 1982 het initiatief tot oprichting van het Europees Comité ter Verdediging van Vluchtelingen en Migranten (CEDRI) en richtte in 1989 het Europees Burgerforum op.

Op 4 september zal iemand van Stichting Pro Longo Mai vertellen over Longo Mai. Daarnaast zal er ruimte zijn om vragen te beantwoorden en in discussie te gaan over het onderwerp.

We lopen samen naar de Wolfswaard, gelegen in de uiterwaarden, verzamelen 19.30 bij het busstation

GMO-vrije gebieden

Diverse gebieden in Europese landen hebben zich gmo-vrij (genetisch gemodificeerde organismes) verklaard. Er zijn nu totaal 172 gmo-vrije gebieden. Deze zijn o.a. in Toscane, Baskenland, Polen, delen van Frankrijk en Oostenrijk. In Duitsland hebben boeren zich verenigd om met aaneengesloten land gmo-vrije gebieden te creëren. Ook hebben enkele Belgische gemeenten zich bij dit initiatief aangesloten. Een volledige lijst met gmo vrije gebieden is beschikbaar op www.gmofree-europe.org.

Nederland loopt duidelijk achter met gmo-vrije gebieden. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt doordat de Nederlandse landbouw in vergelijking met andere gebieden in Europa erg intensief is. De Nederlandse boer is steeds minder afhankelijk van zijn land en steeds meer van technologische ontwikkelingen vanuit de agrobusiness. Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat de gemiddelde Nederlandse burger zich steeds verder van de voedselproductie bevindt dan andere Europese burgers. Dit moet veranderen... Een paar jaar geleden heeft Milieudefensie

een poging gedaan om Nederlandse provincies en gemeenten te bewegen om gebieden gmo-vrije te verklaren. Alleen de gemeente Culemborg verklaarde zich gmo-vrij. De campagne is hierna gestaakt. Aseed Europe probeert nu samen met een groep sympatisanten verder te gaan waar Milieudefensie is gestopt. Om het thema bekend te maken onder de Nederlandse burger is in 2005 een bootreis georganiseerd over de Waddenzee. In elke plaats waar werd aangemeerd werden er acties gedaan voor gmo-vrije gebieden en werd er gesproken met boeren, politici en lokale organisaties. Aseed heeft nu gekozen voor een nieuwe insteek van hun campagne. Naast boeren zullen ook consumenten worden aangesproken om hun eigen land en/of huishouden te verklaren tot gmo-vrij gebied. Er wordt b.v. gebruik gemaakt van de documentaire "The Future of Food" om mensen over potentiële risico's te informeren wanneer gmo-gewassen worden geïntroduceerd. Daarnaast worden er blijvend genespotting-acties georganiseerd om op de aanwezigheid van gmo-gebieden in Nederland te wijzen. Meer info: www.aseed.net



Woensdag 5 sep: Solidair lichaamsmateriaal

Plejadon, Herenstraat 35, 20 uur

Werkplaats Biopolitiek avond organiseert een avond over *biomateriaal* (w.o. bloed/plasma, organen, eicellen, genen). We willen het hebben over de spanningen tussen enerzijds de leveranciers / 'donoren' en anderzijds de verwerkende industrie / ontvangers. Moderne bio-geneeskunde heeft steeds meer biomateriaal als grondstof nodig. Grondstoffen waarvan met biotechnologische processen dure producten worden gemaakt. Grondstoffen ook die veelal gratis worden geleverd, waarbij een beroep wordt gedaan op de solidariteit. Kan solidariteit, een pijler onder het anarchisme, zo vorm gegeven worden? Is gebruik maken van biomateriaal een volledig autonome keuze? We zullen het zeker ook hebben over tegen-strategieën. Joost Hardeman van Werkgroep Bloed-&Plasmadonoren vertelt over hun strijd met Sanquin, de bloedbank. De top verdient 800.000 euro, de Werkgroep vreest dat Sanquin zo bloeddonoren verspeelt en wil transparantie en zeggenschap over wat er met bloed gebeurt.

Is betaling eisen voor het leveren van de grondstof biomateriaal een goede strategie?

Kunnen biomateriaal-leveranciers zich organiseren om politieke invloed op de technologische ontwikkeling en gezondheidszorg krijgen?

Aanbevolen leesstof:

- Weefselplantages: konfrontatie.nl/nl/artikelresultaat.php?konfrontvar=1465

- Solidariteit met biobankiers: www.biopolitiek.nl/pivot/entry.php?id=392#body

- Boze bloeddonoren weigeren bloed: Nova 10 juli 2007, novatv.nl/index.cfm?ln=nl&fuseaction=videoaudio.details&reportage_id=5305



Donderdag 6 sep: Bruto Internationaal Geluk: hoe bevorderen we het?

Plejadon, Herenstraat 35, 20 uur

door Menno Sijtsma

De laatste jaren wordt er relatief veel onderzoek gedaan naar wereldwijde oorzaken van gelukkig zijn. Psychologische, economische en (andere) maatschappelijke factoren worden in kaart gebracht, en hier en daar worden suggesties gedaan. Tijdens de lezing zal een overzicht van dit 'geluksonderzoek' worden gegeven. Enkele anarchistische maatschappelijke en persoonlijke voorstellen zullen vanachter stoelen en banken op de powerpoint belanden en hopelijk dienen ter inspiratie.

Menno Sijtsma studeerde politieke filosofie en probeert enige tijd om mensen op bepaalde ideeën te brengen door middel van het houden van lezingen.

Misschien wordt deze lezing in het Engels gegeven, afhankelijk van het publiek.



Vrijdag 7 sep: Organiseer je zelf en vecht! De Vrije Bond

Vreemde Streken; le Kloostersteeg 3, 20.15

De Vrije Bond (vrijebond@buitendeorde.nl) is een verzameling van groepen en mensen die zich inzetten voor zelfbeheer en syndicalisme. Ze streven naar een maatschappij waarin mensen zelf kunnen bepalen wat er met hun tijd, ruimte en leven gebeurt, rekening houdend met anderen. Een samenleving waar de macht is gesocialiseerd, zonder onderdrukking van mensen en zonder uitbuiting van dieren of uitputting van het milieu. Een anarchistische samenleving waarin op basis van gelijkheid en solidariteit met elkaar wordt omgegaan.

Een specifieke vorm van zelfbeheer is syndicalisme. Syndicalisme is erop gericht dat de arbeiders zelf bepalen wat er in hun werkplekken gebeurt. Zelfbestuur dus. Arbeid wordt gezien als alle activiteiten die mensen moeten doen om aan hun behoeften te voldoen; denk aan voedsel, onderdak, etc. Van oudsher zijn die behoeften gemonetariseerd en arbeiders moeten hun kwaliteiten verkopen om aan hun behoeften te voldoen.

Beslissingen binnen de Vrije Bond worden genomen op basis van consensus. De Vrije Bond dient als platform om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, theorie te ontwikkelen en om samen activiteiten op te zetten of te ondersteunen. Vier keer per jaar verschijnt het blad Buiten de Orde (www.buitendeorde.nl) met informatie, interviews en discussies over onder andere zelfbeheer, anarchisme, milieuacties, verzet en onafhankelijke cultuur. Ook bestaat er de solidariteitskas. Via deze kas ondersteunen de leden acties en activiteiten gericht op zelfbeheer in de ruimste zin van het woord.

Binnen de Vrije Bond zijn drie werkgroepen gefedereerd. Alle drie zullen ze zich op vrijdagavond presenteren:

* Anarchistische Groep Amsterdam (agamsterdam.wordpress.com) is een van de meest actieve en stabiele groepen van de anarchistische beweging in de lage landen geworden. Onder hun basis activiteiten bevinden zich de anarchistische bibliotheek, het uitgeven van het blad "Direct Actie" en de maandelijkse infoavonden. De compañeros/as uit Amsterdam zullen ons daar en over andere activiteiten van de AGA vertellen.

* De Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) (www.aagu.nl) zal ons informeren over de massale burgerinspectie die ze organiseren bij Kamp Zeist op zaterdag 15 september 2007, waarbij mensen het terrein van het detentiecentrum zullen betreden om zichzelf van de situatie daar op de hoogte te stellen en de aandacht van de buitenwereld op de opsluiting van onschuldige mensen te vestigen. Lees meer op www.burgerinspectie.nl

* De lokale afdeling van de Vrije Bond (VB-Wageningen) zal vertellen over hun doelstellingen en betrokkenheid bij de anarchistische beweging in Wageningen met bijvoorbeeld de deelname aan de organisatie van de Anarchisme en Verzet festival. Ook presenteren ze het eerste nummer van de VB-W expressie orgaan, het blad "Sabotage".

Egbert en Ron zullen de avond openen met een introductie over de geschiedenis van de VB waarna de drie groepen vertellen over hun activiteiten en invalshoeken. De anarcho-syndicalistische avond zal beëindigd worden met een discussie over en met de VrijeBonders/sters.



Zaterdag 8 sep: de Slotdag

Wilde Wereld, Burgstr 1, vanaf 12 uur

12-16.30: Anarchistische Boekenmarkt:

Op zaterdagmiddag 8 september is er in de Wilde Wereld de anarchistische boekenmarkt. Hier kan je natuurlijk veel boeken vinden over anarchisme, maar ook informatie over het dagelijks activisme van groepen als de Vrije Bond, het Anarchist Black Cross, AntiFascistische Actie, etc. Onder de aanwezige boekhandels bevinden zich het Fort van Sjakoo (Amsterdam), boekhandel Rosa (Groningen), Zwart en Rood (Gent) en de

Rooie Rat (Utrecht).

Ook kleine uitgevers zoals De Dolle Hond hebben hun aanwezigheid bevestigd. Ze zijn misschien klein in aantal gepubliceerde exemplaren, maar ze zijn groot in het belang van hun gepubliceerde thema's voor onze gezamenlijke doelstelling, de sociale revolutie. Tweedehands boeken zijn er ook te vinden en Food No Bombs zal zorgen voor wat hapjes.

Wageningen en Verzet

Tijdens de Anarchistische Boekenmarkt zal de website Wageningen en Verzet gepresenteerd worden. Deze website heeft als doel dat de mensen die in Wageningen in verzet kwamen niet in de vergetelheid raken.

17-19 uur: Workshop van Anarchist Black Cross Amsterdam

Het 'Anarchist Black Cross' is een internationaal netwerk van autonome groepen anarchisten die ernaar streven dat anarchistische, links-radicalen en andere gevangenen niet vergeten worden.

Het Anarchist Black Cross ontstond tijdens de Russische revolutie om slachtoffers van het nieuwe regime te helpen en te ondersteunen. Tijdens de burgeroorlog verhuisde het ABC naar Berlijn, waar naast slachtoffers van de Bolsjeviki ook slachtoffers van de Italiaanse fascistische en anderen geholpen werden. Door een gebrek aan financiële middelen moest het ABC z'n activiteiten tijdens de tweede wereldoorlog staken. In de jaren zestig herleefde het ABC in Groot-Brittannië alwaar slachtoffers van het fascistische regime van Franco in Spanje werden geholpen. Sinds de jaren tachtig kent het ABC meerdere groepen verspreid over de gehele wereld.

Het ABC gelooft dat in een samenleving met andere politieke, sociale en economische omstandigheden gevangenen overbodig worden. Om een beweging op te zetten die de huidige samenleving aanvalt, dient er ook op gelet te worden dat die beweging verdedigd wordt. Daarom richt het ABC zich vooral op politieke en oorlogsgevangenen. Niet-gewelddadigheid is hierbij geen leidraad voor het ABC, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een organisatie als Amnesty International.

Wij geloven, zoals de meeste anarchisten dat gevangenen geen nuttige functie vervullen (behalve in het belang van de heersende klassen) en dienen afgeschaft te worden, net als de staat. We hanteren hierbij geen reformistische visie: ten eerste, geloven we zowel in de afschaffing van het gevangenisstelsel als van de samenleving die het creëert. Al onze acties kaderen in deze optiek. Ten tweede geloven we in direct verzet om een klasseloze en staatsloze samenleving te verwezenlijken. Wij ondersteunen wel degelijk die gevangenen die in hun strijd om het bovenstaande te bereiken 'geweld' hebben gebruikt uit zelfverdediging, of gedurende een revolutionaire opstand of actie. Wij voelen ons verbonden met het revolutionair anarchisme en distantiëren ons niet van bepaalde politieke gevangenen en groepen omwille van verschil in mening rond strategie.

Bij hulp aan gevangenen wordt geval per geval behandeld. Het is voor het ABC belangrijk dat mensen duidelijk zien dat je in een politieke strijd nooit geïsoleerd komt te staan van je achterban ook al zit je in de gevangenis. Ook is er speciale aandacht voor 'sociale' gevangenen die tijdens hun straf politiek actief zijn geworden. Wij hebben ook aandacht voor mensen die vastzitten in psychiatrische 'ziekenhuizen' en ook voor de talrijke vluchtelingen uit armere landen die door de overheden in concentratiekampen zijn geplaatst.

Organisaties als het Anarchist Black Cross zijn een noodzakelijk deel van de bredere beweging, die strijd voor de anarchistische revolutie, en we scheiden ons niet af van die beweging door enkel te strijden voor de hervorming van het gevangenisstelsel. Meer info: squat.net/abcamsterdam

19 uur: Eten door Food not Bombs/gratis eten



Food not Bombs is een wereldwijde actiebeweging, dat op lokaal nivo voedsel ophaalt op markten en bij winkels. Het is voedsel, wat niet verkoopbaar meer is en/of overblijft. Het merendeel van het voedsel is echter nog prima bruikbaar. Food not Bombs (FNB) bereidt het opgehaalde voedsel en deelt het uit op straat. Met deze actievorm willen we de overproductie aan de kaak stellen en tegelijkertijd willen we voorkomen dat eten zomaar weggegooid wordt. Het gratis eten uitdelen op straat is daarbij een leuk en sociaal gebeuren. In Wageningen staan we doorgaans de 3e zaterdag van de maand op de Markt. De naam Food not Bombs verwijst naar het ontstaan van de beweging, waar bij grootschalige en dagenlange acties in de jaren '80 tegen kernwapens in de Verenigde Staten, de activisten zo aan hun eten kwamen.

Tijdens het anarchisfefestival kookt Food not Bombs in elk geval op zaterdag 8 september en wellicht zie je ons ook bij het artikel 140 voetbaltoernooi op zaterdag 1 september. Meer info: www.foodnotbombs.net of foodnotbombs_wageningen@yahoo.co.uk

☆☆☆ 21 uur: Avondprogramma: bands en dj's ☆☆☆

★ Ugly Primates From Hell

De bekende Wageningse band opent het flitsende avondprogramma. Meer informatie en muziek op www.myspace.com/uglyprimatesfromhell

★ Sack-o'-Woes

De muzikanten van Sack-o'-Woes spelen al jaren in verschillende, vooral Noord-Hollandse bands. Vanaf 2001 spelen ze als Sack-o'-Woes, eerst nog met een vierde muzikant erbij. Ze spelen punk, verfrissend en snel. Via hun website kan je vast wat muziek luisteren.

Meer informatie en muziek op www.myspace.com/sackowoes

Niels Joost Robert



People watch in shock as
SACK-O'-WOES
RECORD 2 NEW SONGS
"We thought they'd never do it!"

★ Suicidal Birds

Suicidal Birds zijn 2 vrouwen uit Friesland. Begin 2005 kwam hun debuutalbum 'Z-list' uit, dat door VPRO's 3 voor 12 op nummer 10 van de jaarlijs werd gezet. Sindsdien wordt de band steeds bekender. Diverse tours in zowel binnen- als buitenland volgden en onlangs kwam hun tweede plaat 'Versus Life' uit.

Kom luisteren naar hun mix van blues, soul en garage rock 'n' roll en kijken naar het spetterende optreden! Meer informatie op www.suicidalbirds.com



En tot slot: DJ's Robin en Natalia

Na het festival:

•do 13 sep: Voedsel hier en daar, Wageningen

Milieudeskundige, fotograaf en boerenzoon Guus Geurts vertelt hoe mensen voedsel maken en gebruiken en hoe ze daarbij omgaan met aarde, planten en dieren. Twee werelden worden in 23 foto-paren naast elkaar gezet: onze westerse wereld en het leven van mensen in ontwikkelingslanden. De verschillen tussen Hier en Daar zijn groot; de samenhang nog groter. Meer informatie en lokatie en tijd: www.boerengroep.nl

•za 15 sep: Burgerinspectie en manifestatie bij detentiecentrum Kamp Zeist

Tegen het opsluiten van geïlegaliseerde mensen. Vanaf 14 uur bij de hoofdingang, Rochelleweg 13, Soesterberg. Meer informatie: www.burgerinspectie.nl

Openbaar vervoer:

* vanaf treinstation Ede-Wageningen, bus 88 of 86 richting Wageningen.
88 is sneller, staat aan de zuidkant van station E-W
Laatste bus met aansluiting richting Utrecht/A'dam, 23.46

* vanaf Arnhem, bus 86, 50, laatste bus richting Arnhem 0.43
Meer informatie www.9292ov.nl

Kamperen officieel : 10

Camping De Wielerbaan
Zoomweg 7-9
6705 DM Wageningen
Tel.: 0317 - 413964
www.wielerbaan.nl



Organisaties die meewerken aan het programma of waar activiteiten plaats vinden:

(nummers corresponderen met nummers op kaart)

1. Autonom Politeik Infocentrum, Burgtstraat 3
2. Kollektief Café De Overkant, Bevrijdingsstraat 38
3. Filmhuis Movie W - Lawickse Allee 13
4. Wolfswaard, Aan de Rijn 12
5. Plejaden, Herenstraat 35
6. Vreemde Streken, 1e Kloostersteeg 3
7. Wilde Wereld, Burgtstraat 1
8. Sportcomplex De Bongerd, Bornsesteeg 2
9. Festivalkampeerplek, contact Feyko: 0647153887

Dank gaat uit naar de organisaties, die door geld te geven, het mogelijk hebben gemaakt om het Anarchiefestival te organiseren:
Emmaus Wageningen, De Klinker, het Anna Maria Fonds, het Verband en de Vrije Bond