

Wat voor regering steunt Nederland

Bij de verlenging van de Nederlandse missie in Afghanistan spreekt het kabinet over een 'stabilisatie- en opbouwmissie', die „gericht is op overdracht. Minister Verhagen gebruikt het woord 'Afghanisering'. Het Afghaanse leger en de politie moeten opgebouwd worden om de marionettenregering Karzai te versterken. Nu al wordt 140 miljoen uitgegeven aan 'ontwikkelingssamenwerking' in Afghanistan, grotendeels aan leger en politie. Daar komt in drie jaar nog minstens 160 miljoen bij.

Zijn de Afghanen blij met de Nederlandse steun aan de regering Karzai?

Als antwoord volgen drie citaten uit een artikel van RAWA (Revolutionair Verbond van vrouwen in Afghanistan) van 12-12-07: "De VS en hun bondgenoten probeerden hun militaire bezetting van Afghanistan te rechtvaardigen onder het voorwendsel van 'vrijheid en democratie naar het Afghaanse volk brengen'. Maar zoals we in de afgelopen drie decennia ervaren hebben, denkt de VS-regering,

(Vervolg op pagina 7)

Vrijdag 25 januari 2008 , 20:00 uur

Informatie- en Discussieavond

over de

Nederlandse deelname aan de oorlog in Afghanistan

in het

NIVON-Centrum,

Dirk Smitsstraat 76, Rotterdam

Cultureel optreden: *Rotterdams Rood*

Contact:

AIP
Postbus 51140
3007 GC Rotterdam
Tel. 010 - 4620852

E-mail: wew@kabelfoon.nl

Website: In voorbereiding

Girorekening:

5291181 t.n.v. AIP, Schiedam

Steunprijs : 20 cent

18 januari 2008

- **Nederlandse troepen weg uit Afghanistan!**
- **Tegen imperialistische oorlogen en bezetting!**
 - **Recht op zelfbeschikking!**
 - **Steun het volksverzet!**



Het bloedspoor loopt naar Den Haag

Twee jonge Nederlandse en twee Afghaanse soldaten zijn in Afghanistan door vuur van eigen manschappen gedood, maar de verantwoordelijken zitten in Den Haag. De regering en de meerderheid van de Tweede Kamer kunnen het verdriet en de pijn van de moeders en families niets schelen. Zij huichelen medelijden, maar hebben vorige maand besloten om deze bloedige bezettingsoorlog tot eind 2010 voort te zetten. Generaal Berlijn verklaarde direct dat de missie gewoon doorgaat en zelfs dat de situatie vooruit gaat. Geen woord over het mislukken van de hele strategie die het Nederlandse leger uitvoert: vanuit de bases in Uruzgan een steeds groter gebied onder controle brengen, een inktvlekwerking. Nou, de inkt is opgedroogd, het gebied krimpt steeds verder in. De twee jongens stierven twee

kilometer verwijderd van zo'n basis.

De dood van de twee jonge soldaten wordt nog onderzocht, maar de imperialistische manier van oorlogsvoeren zal wel niet de schuld krijgen. Die mensen verachtende methode is: direct Apaches en F-16's invoeren zodra er vuurcontact is. De plek van het verzet wordt dan ruimschoots platgebombardeerd. Achteraf wordt de schade opgenomen en gezegd dat het zo erg is dat er vrouwen en kinderen gestorven zijn. De Australiers wilden op een gegeven moment niet meer samen met de Nederlandse troepen vechten om niet ook net zo een slechte naam te krijgen bij de Afghaanse bevolking. De twee jongens zijn waarschijnlijk gedood, omdat nu ook met grof geschut alles weggevaagd werd, dat een bedreiging zou kunnen vormen. Door de weersomstandigheden



Democratie in overvloed

Na de eerste Golfoorlog werd aan Irak een VN-embargo opgelegd. De economie stortte in en om massale hongersnood te voorkomen en om het Saddam regime aan het lijntje te houden (voedsel voor olie) kregen arme families maandelijks een basisrantsoen van voedingsmiddelen. Toch zijn volgens de VN een miljoen mensen door die economisch boycot overleden! In 2003 bezette de VS Irak volledig om het volk 'democratie te geven en te verlossen van de dictatuur'. Het voedselprogramma werd voortgezet tijdens de bezetting. Van de 25 miljoen Irakezen zijn er 10 miljoen afhankelijk van de magere voedselrantsoenen. In december besluit de Iraakse regering dat die bedeling gehalveerd wordt - gebrek aan geld. Tegelijkertijd is de olieproductie weer op het peil van ongeveer

2,5 miljoen vaten olie per dag - maal 100 dollar per vat, is dat \$225 miljoen per dag! Wat gebrek aan geld, wat democratische verdeling? Bovendien heeft 70 procent van de Iraki's geen schoon drinkwater en 28 procent van de kinderen zijn ondervoed. Bijna een vijfde van de bevolking is op de vlucht.

De Nederlandse regering heeft tegen de overgrote meerderheid van de bevolking in - lekker democratisch - besloten om de 'democratische' regering Karzai nog twee jaar langer te steunen. In Afghanistan is de armoede niet minder. Het kleine beetje ontwikkelingshulp voor sociale projecten dat Afghanistan krijgt verdwijnt grotendeels in de zakken van corrupte ambtenaren. Welke democratie steunt Nederland in Afghanistan? Geef eens antwoord, regering Balkenende.

(Vervolg van pagina 1)

konden ze niet zien, dat het eigen soldaten waren. De VS en de NATO willen Afghanistan koste wat kost onder hun controle hebben. Het ligt strategisch tussen drie opkomende grootmachten, China, Rusland en India én het is rijk aan grondstoffen.

Het AIP en de overgrote meerderheid van de bevolking in Nederland is tegen de voortzetting van de oorlog. Daarom protesteren wij iedere derde vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur op het Binnenwegplein in Rotterdam.

Wij eisen:

- ♦ **Nederlandse troepen weg uit Afghanistan!**

**Volgende protestmanifestatie:
Vrijdagavond 15 februari 2008
19.00-21.00 uur
Binnenwegplein, Rotterdam**

(Vervolg van pagina 8)

als het om het lot van ons volk gaat, allereerst aan haar eigen politieke en economische belangen en heeft de meest verraderlijke, antidemocratische, vrouwvijandige en corrupte fundamentalistische bendes in Afghanistan versterkt en uitgerust."

"Na ongeveer zeven jaar zijn er geen mensenrechten, vrede, democratie en wederopbouw in Afghanistan. Integendeel de diepe armoede en het lijden van het volk wordt elke dag verdubbeld. Ons volk en zelfs onze ongelukkige kinderen worden slachtoffer van het vechten van de Jehadi's (Baghlan incident), de ongerichte explosiebommen van de Taliban en de non-stop bombardementen van de VS/NAVO. De bloedzuigers van de Noordelijke Alliantie, die deel uitmaken van het team van Karzai en die sleutelposities hebben in de regering, blijven het belangrijkste en ernstigste obstakel voor het vestigen van vrede en democratie in Afghanistan. Het bestaan van tientallen onwettige particuliere veiligheidsbedrijven, geleid door deze maffiabenden, is voldoende om hun duistere bedoelingen te beseffen en het gevaar dat zij vormen. Mensenrechtenschendingen, misdaad en corruptie hebben hun hoogtepunt bereikt, zo zeer, dat meneer Karzai gedwongen wordt de ministers en parlementsleden vriendelijk te vragen 'zich binnen de perken' te houden!"

"Het weer aan de macht brengen van de Noordelijke Alliantie vernietigde de hoop van ons volk op vrijheid en welvaart in wanhoop en bewees dat voor de Regering Bush het verslaan van het terrorisme zodat ons volk gelukkig kan zijn, geen enkele betekenis heeft. De Amerikaanse regering speelt een leuk anti-Talibaan spel en beweert dat een supermacht niet in staat is een kleine, gemarginaliseerde en middeleeuwse bende, die eigenlijk haar eigen product is, te verslaan. Maar ons volk leerde uit ervaring in de afgelopen paar jaar, dat de VS de Talibaan en Al Queda niet wil verslaan, omdat ze dan verder geen excuus hebben om te blijven in Afghanistan en te werken aan het tot stand brengen van hun economische, politieke en strategische belangen in de regio."

Meedoen met het AIP?!

Iedere derde vrijdag van de maand is er tussen **19.00 en 21.00** uur (koopavond) een **manifestatie** op het Binnenwegplein in Rotterdam, vlakbij boekhandel Donner.

Daar proberen we voorbijgangers te overtuigen waarom de Nederlandse troepen weg moeten uit Afghanistan.

We staan met een spandoek, zingen strijdlieden, delen **dit krantje** uit, discussiëren met de mensen. Niet alleen over waarom die troepen er weg moeten. Maar ook over wat wij daaraan kunnen doen. Wij geven iedere maand dit krantje uit en ook verdere informatie. Wie dit telkens wil ontvangen kan zijn **(e-mail) adres opgeven**.

Wij organiseren 25 januari ook een discussieavond over de oorlog in Afghanistan. **Maar iedereen die het met de leuzen eens is, kan ook praktisch meewerken.** We hebben verschillende groepjes, die allemaal nog extra hoofden en handen kunnen gebruiken. Er zijn genoeg klussen, ook voor wie eenmalig wat wil doen. Zangers, rappers, muzikanten, tekenaars en anderen zien we ook graag komen. Wie ook wil dat de Nederlandse troepen zo snel mogelijk uit Afghanistan vertrekken is hartelijk welkom om mee te doen.

(Vervolg van pagina 5)

woede van het Pakistaanse leger op. Ook veel Amerikaanse generaals en politici weten dat zij de oorlog hier nooit militair kunnen winnen. Daarom wordt door de Britse geheime dienst al sinds deze zomer in het geheim onderhandeld met bepaalde leiders van de Talibaan. Blijkbaar gaat het bij deze oorlog niet om het

bevrijden van de volkeren van Afghanistan van 'die vreselijke Talibaan', maar om de controle over het land dat ligt tussen olievelden en de opkomende grootmachten China, India en Rusland. En daarbij is voor de imperialisten iedere 'bondgenoot' welkom.



Ware oorzaken van imperialistische oorlogen

De Amerikaanse aanval op Afghanistan begon nog geen maand na de aanslagen op de Twin Towers in New York. De VS hebben de grote verantwoordelijkheid over de aanslagen met meer dan 3000 doden misbruikt als argument voor de oorlog. Nu nog hebben de meeste mensen de beelden van die instortende torens scherp voor ogen. De misdaden werden direct toegeschreven

aan Bin Laden en Al Queda in Afghanistan. Het Talibaanregime in Afghanistan werd zo voorgesteld als de terroristische aanvallende van de VS. Zo kon Bush de misdadige Amerikaanse agressie voorstellen als een terechte verdediging van de VS. Achteraf is gebleken dat de Amerikaanse regering wilde samenwerken met de Talibaan om olie- en gaspijpleidingen aan te leggen vanaf de Kaspische Zee door Afghanistan naar de Arabische Zee. (De huidige president Karzai werkte toen voor het Amerikaanse oliebedrijf Unocal) Toen de Talibaan niet aan de voorwaarden van de VS wilden voordoen heeft de VS de oorlog



*"Vrijheid" en "Democratie" moeten roofzucht verhullen
Spandoek demonstratie Berlijn, 2007*

voorbereid, lang vóór 11 september 2001! Vrienden worden terroristen, als ze niet doen wat de VS dicteren.

Ook de oorlog tegen Irak is door de Bush-regering met leugens voorbereid. Minister Powell toonde in de VN-Veiligheidsraad 'satellietbeelden' van rijdende installaties met massavernietigingswapens, een gevaar voor de hele wereld. Hoewel Irak al 12 jaar verzwakt was door economische embargo's, stelde de Bush-regering Irak voor als een machtige vijand met ABC-wapens, waar Al Queda machtig was. Al deze leugens zijn weerlegd.



(Vervolg van pagina 3)

Herverdeling van invloedssferen

In de meeste schoolboeken staat als oorzaak van de Eerste Wereldoorlog niet veel meer dan dat de koningen, keizers en generaals hun mooie legers eindelijk wel eens een keer wilden gebruiken. Niets over de wetmatigheid van oorlogen in het imperialistische wereldsysteem, niets over de kapitalistisch concurrentie die onvermijdelijk leidt tot veroveringsoorlogen. De ongelijkmatige economische en politieke ontwikkeling is de materiële grondslag voor oorlogen.

Zo was de Duitse economie rond 1900 veel sneller gegroeid dan die van de concurrenten. Maar de kolonies, de afzetmarkten en invloedssferen voor investeringen en grondstoffenwinning, waren allang verdeeld. De economische groei van Duitse monopoliebedrijven botste op markten en gebieden die politiek en militair afgeschermd werden. De concurrentiestrijd kon dit niet vreedzaam oplossen. De Eerste Wereldoorlog was dus onvermijdelijk om een nieuw tijdelijk evenwicht tot stand te brengen. Zolang het imperialisme bestaat, groeien bepaalde landen en monopoliegroepen harder dan andere en beantwoordt

de oude verdeling van markten en invloedssferen niet meer aan de nieuwe machtsverhoudingen. Dan wordt de economische strijd met een militaire strijd, een oorlog uitgevochten. Met het uiteenvallen van het Oostblok en de Sovjet-Unie zagen de VS en Groot Brittannië hun kans schoon om hun invloed in het Midden Oosten te vergroten. Dat was de oorzaak voor de Golfoorlog begin 1991. (De Amerikaanse garantie van niet-inmenging als Irak Koeweit zou binnenvallen, diende als provocatie) Om de concurrenten Rusland, Frankrijk, Duitsland en China een slag toe te brengen en om zelf de oliekraan te beheersen vielen de VS en Groot Brittannië Irak in maart 2003 opnieuw binnen. Het is niet genoeg de leugens van Bush, Blair en Balkenende aan de kaak te stellen. De achterliggende imperialistische oorzaak van de oorlogen moet bloot gelegd worden. Wie geen oorlog maar vrede wil, moet dus vechten tegen de imperialisten en hun regeringen. Blijvende vrede is pas mogelijk na afschaffing van het imperialisme dat oorlogen voortbrengt.

- ◆ **Zelfbeschikkingsrecht voor de volkeren!**
- ◆ **Nederlandse troepen weg uit Afghanistan!**

Onbetrouwbare bondgenootschappen

De moord op oud-premier Bhutto van Pakistan was een klap voor de VS en hun bondgenooten. Voor de VS-politiek in Midden-Azië speelt Pakistan al jaren een belangrijke rol. In die politiek gaat het niet om het brengen van vrede of democratie, maar om de macht. Dat blijkt ook uit de bondgenootschappen die de VS sluiten. Voor die machtspolitiek krijgen zij nu in Pakistan de rekening gepresenteerd.

In de tijd van de Russische bezetting van Afghanistan en daarna hebben de Amerikanen met behulp van de Pakistaanse geheime dienst ISI fundamentalistische organisaties zoals de Taliban gesteund. Dat gebeurde ook tijdens de regering van Bhutto tussen 1993 en 1996. De ISI en president Musharraf – zelf door een staatsgreep aan de macht gekomen – hadden tot september 2001 dan ook uitstekende betrekking met de Taliban-regering in Afghanistan. Toen de VS najaar 2001 van koers veranderden en Afghanistan binnenvielen, liet Musharraf zich voor miljarden dollars aan militaire en economische hulp omkopen om mee te gaan, maar daarmee veranderden niet de relaties van het leger en de

geheime dienst met de Taliban.

On-
d e r
d r u k
v a n
d e V S
g i n g
h i j
d a a r-
o m
n a -
j a a r
2007



Bush en Musharraf

een coalitie met Bhutto aan. Die coalitie was binnen een maand al weer in de problemen, omdat Musharraf rechters uit het Hooggerechtshof ontsloeg die hem niet steunden. De daders van de moord op Bhutto moesten volgens veel Pakistani in de omgeving van de geheime dienst gezocht worden, eventueel in opdracht van Musharraf zelf. De VS kan nu nog minder op steun van het Pakistaanse leger vertrouwen bij het bestrijden van het verzet in Afghanistan, dat ook vanuit Pakistan wordt gesteund. De VS wil daarom zijn controle behouden door nog meer eigen geheime groepen van militairen en CIA-ers in Pakistan aan het werk zetten. Dit wekt echter weer de

