



PROCLAMATIE



Kraakpanden ontruimen??? Los eerst de leegstand op!

Op 8 oktober 2010 heeft Bert Woltinge in naam van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) als een van de eersten in Nederland op grond van de nieuwe wet 'kraken en leegstand' een aanklacht ingediend tegen vijf bewoners van een pand op landgoed Hydepark in Doorn. Hoewel de bewoners altijd hebben uitgedragen te vertrekken wanneer er concrete plannen voor gebruik zijn, en herhaaldelijk toenadering tot dialoog zochten, is dit nooit gebeurd.

Op 10 november zijn wij dakloos en crimineel, en staat een woning opnieuw leeg. Wij zijn van mening dat dit niet juist is, en willen u met 95 stellingen overtuigen dat ontruimen voor leegstand absurd is in tijden van woningnood. Het is ook een kritiek op de decadentie van uw instituten, zoals ook Luther in 1517 op morele gronden van zich deed horen. Door te ontruimen voor leegstand toont de PKN immers het materiële eigendom belangrijker te achten dan goed *doen*, en ontwijkt zij in onze ogen een belangrijke morele plicht.

Wij vertrekken dan ook pas wanneer de PKN aan kan tonen dat de woning niet opnieuw leeg komt te staan. Om u van onze intenties te overtuigen zullen wij zelf vertrekken voor andere bewoners. Deze bewoners kunnen wij zelf aandragen, maar **u kunt dat ook doen**. Wij denken in de eerste plaats aan mensen met acute problemen, en willen dit ook graag in overleg doen met de burens en de PKN.

Wij roepen u als gelovigen dan ook op berouw te tonen voor al die hulpbehoevenden die de komende maanden dakloos en crimineel zullen worden, en u hard te maken voor onze zaak. Sta op tegen het slechte rentmeesterschap van de PKN, dwing hen om verantwoord met vastgoed om te gaan, en ontruim niet voordat er een passende oplossing ligt. De oproep "*tikoen ha'olam*", de wereld beter maken, is immers een belangrijk streven wat u, maar ook ons aan het hart ligt. Door betere condities te scheppen, te beginnen met de basis-behoeften waaronder huisvesting, kan de PKN immers een geste maken die hen siert en behoort.

Wij worden dakloos en crimineel gemaakt.

Wij als krakers achten het eigendomsrecht op langdurig in onbruik geraakt vastgoed ondergeschikt aan de noden van hulpbehoevenden wanneer er sprake is van ernstige woningnood. Door vastgoed te betrekken wanneer de eigenaar in gebreke blijft, en pas te vertrekken wanneer deze zwart op wit kan aantonen deze weer te gaan gebruiken, pogen wij te voorkomen dat woonruimte aan de woningmarkt wordt onttrokken. Dit is onze strijd, confronterend en direct. Maar altijd in dialoog.

Wij ondervinden heden ten dage echter veel weerstand, zoals u misschien al hebt gehoord of gelezen in de media. Het doet ons echter pijn te vernemen dat uitgerekend de PKN, in de hoedanigheid van christelijke vereniging, als een van de eersten in Nederland wenst te ontruimen voor leegstand, ondanks de vele tegenargumenten die ook vanuit de kerkelijke Raden zijn gegeven. Wij willen u er op wijzen dat de PKN daarmee mensen dakloos en crimineel maakt, een opvangplek voor jongeren en hulpbehoevenden beëindigt, en mede verantwoordelijk is voor het leed dat zal volgen. Want is de PKN als eigenaar van

leegstaand vastgoed niet rentmeester van wat het bezit is van G'd, en daarmee verantwoordelijk voor het belangen van Zijn belangen?

Neem uw rentmeesterschap serieus.

De Bijbel voorziet dan wel in het recht tot eigendom en bescherming van het eigendom, het accepteert niet het idee van ongelimiteerd eigenaarschap. De mens is immers geen absoluut eigenaar van Zijn bezit, maar heeft het in beheer gekregen. Dit houdt in dat zijn gebruik daarvan overeenkomstig de wil van G'd moet zijn (zie o.a. kolossenzen 3:1-2), in dienst van de Eeuwige en tot welzijn van de naasten, in het bijzonder de behoeftige. Dit is in de Geest van G'd en Zijn Messias. In Mattheus 25:34-40 stelt Jezus (Jesjoea) de hulp aan de behoeftige gelijk met hulp *aan Hem*; hun nood is *Zijn nood*, hen helpen is *Hem helpen* en andersom. Hij identificeert zich ten diepste met hen, in tegenstelling tot de PKN. Langdurige leegstand is in onze ogen dan ook een vorm van "*bal tashchit*", van "verwaarlozing van wat (her-) bruikbaar is", en daarmee een uitdrukking van slecht beheer.

Het probleem van woningnood en leegstand wordt niet opgelost door ons uit onze huizen te jagen, noch door de nieuwe wetgeving blind op te volgen, noch door kwaadsprekerij, noch door het doof houden voor de noodkreet en argumenten van hulpbehoevenden. Wij verwachten dan ook gehoor te vinden. De rechtschapene erkent immers het recht der behoeftigen, maar de boze verstaat geen reden (Spreuken 29:7).

Help mee, en verketter ons niet.

Terwijl we leven in een rijk land van overvloed gericht op het versterken en verder ontwikkelen ervan, leven we in een maatschappij waarin mensen elkaar niet of steeds minder helpen. Waar het gebod tot naastenliefde, om de arme, behoeftige, te helpen en de dakloze *in huis* te nemen bij verre niet meer vanzelfsprekend is.

Hoewel wij nooit problemen hebben veroorzaakt worden wij nu verketterd en gecriminaliseerd. Ons wacht een straf van twee jaar en acht maanden door te strijden voor verantwoord leegstandbeheer. Wij zijn nu vogelvrij. Maar waarom? De afgelopen jaren hebben in de al ruim een jaar in onbruik geraakte woning minimaal dertig mensen onderdak gevonden, waarvan velen nergens anders terecht konden. Kraakten wij niet, dan waren zij dakloos. Mede dankzij een in gebruik genomen pand van de PKN is dit voorkomen. Maar direct door de PKN wordt dit nu de nek omgedraaid en zijn wij criminelen.

Dit klopt niet, en wij begrijpen de PKN dan ook niet. Een Bijbelse levenshouding drukt zich immers uit in betrokkenheid en in het *doen* van de mens voor diens naaste. Wij worden hier nu onevenredig zwaar voor gestraft, terwijl de PKN vrijuit gaat. Dit pikken wij niet. Het verlichten c.q. verhelpen van een mens in woningnood is immers een belangrijke religieuze plicht waar de PKN aan bij kan -en in onze ogen moet- dragen. Wij brengen graag in herinnering de bekende Schrifttekst van de profeet Jesaja, die zegt: "*Neemt de behoeftige in jullie huizen*".

Onze eis is dan ook dat de PKN haar morele verantwoordelijkheid als rentmeester neemt en niet ontruimt voor leegstand. Wij blijven strijden voor onze idealen en hopen u hierbij te kunnen overtuigen en in u medestanders te vinden.

U bent dan ook van harte welkom op Dribergsestraatweg 46, in Doorn om alles met eigen ogen te zien en nieuwe bewoners aan te dragen. Ook kunt u ons ook bereiken per e-mail: gerritslinker@hotmail.com.